



Tiểu Đoàn 3 Nhảy Dù

Tiểu Đoàn 3 Nhảy Dù được thành lập vào ngày 1/9/1952 tại Trường Bưởi Hà-Nội, quân số lấy từ các quân nhân Việt và Pháp thuộc Tiểu Đoàn 10 Nhảy Dù Thuộc Địa (10e bataillon de parachutistes Coloniaux bị thiệt hại nặng trong trận giao tranh với CSBV tại Ba-Vi, Bắc Việt). Quân số đầu tiên của đơn vị gồm 446 Pháp và 408 người Việt, đa số là người Nùng và dân thiểu số vùng Thượng Du Bắc Việt, do một Sĩ quan Pháp làm Tiểu Đoàn Trưởng.(Monteil: 9/1952 – 6/1953, Mollo: 6/1953 – 1/1954) Việc huấn luyện nhảy dù và đơn vị được thực hiện tại Trường Nhảy Dù ở cạnh phi trường Bạch Mai Hà Nội. Huấn luyện căn bản quân sự và kỹ thuật tác chiến được tổ chức tại đơn vị.

Trong những tháng còn lại của năm 1952, TĐ3ND thường hoạt động đến cấp đại đội trong tỉnh Hà Đông phía Tây Nam Hà-Nội. Trong năm 1953, TĐ3ND cũng đã một vài lần tham chiến trên chiến trường Hạ Lào, như tại Na Sản, ngày 13/5/1953, TĐ3ND được đưa tới chiến trường Xiêng Khoang trong cuộc hành quân Mimosa, chỉ chạm địch lẻ tẻ và đến tháng 6/1953 được trở về Hà-Nội bảo vệ an ninh cho trực lộ 60.

Ngày 28/7/1953 TĐ3ND được thả xuống Kế Môn để chặn đánh Trung Đoàn 95 Việt Minh Cộng Sản vừa xâm nhập vùng phía Đông tỉnh Quảng Trị trong cuộc hành quân Camargue. Vì gió quá mạnh trên bãi đáp, phi cơ phải bay quần chờ bớt gió trên 1 giờ bay. đến 16.15 giờ TĐ3ND được lệnh nhảy dù xuống bằng mọi giá. Khi TĐ3ND đáp xuống đất có 2 binh sĩ bị thiệt mạng, gần 60 bị thương nặng, một số vũ khí nặng bị hư hại. 17.30 giờ, Tiểu Đoàn 3 gom quân và tấn công vào mục tiêu. Trải qua đêm chỉ chạm địch lẻ tẻ, Trung đoàn 95CSVM đã rút lui. Đến ngày 9/9/1953 TĐ3ND di chuyển đến Hà Nội và đến ngày 23/12/1953 được đưa sang Seno, Lào.

Đầu năm 1954 Tiểu đoàn 3 Nhảy Dù di chuyển vào Nam và đóng tại Đồng Đế Nha Trang do Thiếu tá Mollo là Tiểu đoàn trưởng.

Vào ngày 9/1/1954 CSVM lại mở mặt trận tổng công kích tại Lào, toàn bộ TĐ3ND được không vận đến Bản Hine Siu, tại đây Tiểu Đoàn 6 BPC bị tấn công mạnh. Ngày 14/1/1954, sáng sớm SĐ320 CSVM lại tấn công vào TĐ3ND, giao tranh dữ dội. Tiểu đoàn 3 bị tổn thất nặng. Vị TĐT người Pháp *Thiếu tá Mollo*, TĐP và hầu hết các SQ trong đơn vị đều bị thương vong, trong đó có một Thiếu Úy Việt Nam tên là Phạm Công Quân mà sau này bản doanh của Tiểu Đoàn 3 tại ngã tư Bảy Hiện được lấy tên Ông. Thiếu Úy Phan Trọng Chinh, một ĐĐT người VN còn sống sót, được đặc cách tại mặt trận lên Trung Úy và được chỉ định nắm chức vụ TĐT. Sau đó ĐĐT/TĐ7ND-VN được gửi tới tăng viện. 2 Trung Đoàn cộng quân rút lui vào rừng sâu.

Một tuần lễ sau TĐ3ND di chuyển trở lại Seno và đến tháng 4/1954 được đưa về Pak Se để tái chính trang và sau đó di chuyển về Hà Nội vào ngày 10/4/1954 để tiếp tục hành quân quanh vùng Gia Lâm, Cát Bi rồi di chuyển về Pleiku trong khoảng tháng 6/54 để ngăn chặn một cuộc tấn công vào thị xã của VMCS.

Ngày 20/7/1954 Hiệp định Paris chia đôi đất nước. TĐ3ND di chuyển về Đồng Đế Nha Trang tham gia vào Liên Đoàn 3 Nhảy Dù Việt Nam (3e Vietnamese Groupement Aeroportees Parachutiste – GAP-3) và trở thành 1 trong 4 Tiểu Đoàn Nhảy Dù đầu tiên của Liên Đoàn Nhảy Dù Việt Nam.

Những trận đánh đáng ghi nhớ của TĐ3ND :

- Ngày 25/3/1955 Tiểu Đoàn 3 được điều động về Sài Gòn cùng với Liên Đoàn Nhảy Dù và đồn trú tại Thành Ông Năm-Hốc Môn. Và đến tháng 5/1955 tham gia chiến dịch đánh dẹp lực lượng Bình Xuyên ở Sài Gòn chợ Lớn.
- Từ ngày 21/9/1955 đến 24/10/1955 do Đại Úy Phan Trọng Chinh chỉ huy TĐ3ND tham gia chiến dịch Hoàng Diệu tấn công lực lượng Bình Xuyên tại Rừng Sác.
- Cuối năm 1955, TĐ3ND cùng TĐ6ND tham gia chiến dịch Đinh Tiên Hoàng hành quân truy kích tàn quân của Ông Ba Cụt tại Tân Quới, Thới Lai và Cờ Đỏ miền Tây Nam Việt. Ngày 26/11/1955 khi được tin quân của Ba Cụt tập trung tại vùng Cái Dầu từ ấp Thanh Lợi đến xóm Láng, Chiến Đoàn Nhảy Dù với TĐ3 và 6ND có Pháo Binh yểm trợ đã dùng xuống M2 di chuyển vào ban đêm đột nhập và bắt thần tấn công các đơn vị của ông Ba Cụt. Hai Trung Đoàn Lê-Quang và Nguyễn Huệ của Ông Ba Cụt không kịp trở tay nên bị thiệt hại nặng.
- Ngày 11/11/1960 Tham gia đảo chánh chính phủ Ngô Đình Diệm bị thất bại. (TĐT là Thiếu Tá Nguyễn Văn Lộc, hậu cứ Tiểu Đoàn là Trại Phạm Công Quân trên đường Lê Văn Duyệt.)
- Ngày 14/7/1962 trên đường hành quân giải tỏa tỉnh Phước Thành, 2 ĐĐ/TĐ3ND di chuyển bằng xe trên QL13 đến Bàu Bàng thì bị VC phục kích. (Đ/U Lò Văn Xuân, TĐ phó và Cố Vấn Trưởng bị tử trận)
- Năm 1963, trong cuộc đảo chánh TT Ngô Đình Diệm, TĐT / TĐ3ND đã xác nhận vai trò thuần túy của quân đội và đứng ngoài mọi tranh chấp chính trị. TĐ3ND được ở lại trại Hoàng Hoa Thám để bảo vệ hậu cứ và giải giới đoàn Thanh Niên Cộng Hòa tại sân vận động Hoa Lư, trong khi các đơn vị tác chiến Nhảy Dù khác đều phải tung về những vùng rất xa thù địch.
- Năm 1964 TĐ3 & TĐ7ND và ĐĐCBND dưới sự chỉ huy của Trung Tá Dư Quốc Đống Chiến Đoàn Trưởng CĐ1ND hành quân nhảy dù xuống Chiến khu D thuộc vùng Long Khánh. ĐĐCBND có nhiệm vụ thu dọn dũ. Cuộc hành quân đang khai diễn thì có lệnh lui binh qua ngã cầu sắt La Ngà để tránh cơn bão Lucy vì e ngại CS triệt đường rút lui.
- Trong khi nhảy dù trận này có Hạ Sĩ Nguyễn Văn Hồng và Th/T Lê Văn Tô TĐP bị vướng dù trên cây cao. HS Hồng vì hấp tấp tháo dù nên bị té đập đầu vào gốc cây chết.
- Ngày 03/01/1965 cùng TĐ1ND và 1 Trung Đội CBND hành quân trực thăng vận xuống phía đông Bình-Giã mở cuộc hành quân truy kích quân CS và sau đó TĐ3ND nhảy vào mặt khu Hát Dịch (vì TĐ4TQLC bị tổn thất nặng, Thiếu Tá Nguyễn Văn Nho TĐT bị tử trận)
- Tháng 3/1965 Hành quân hỗn hợp với Bộ Binh và Thiết Giáp tảo thanh mặt khu Bời Lời của VC ở phía Bắc Thủ Đô Sài Gòn. Đại Úy Vương Mộng Hồng thuộc Phòng3/LĐND bị tử trận.
- Ngày 3/8/1965 Hành quân trực thăng vận giải tỏa Trại LLĐB Đức Cơ, Chiến Đoàn 2 ND do Tr/Tá Ngô Xuân Nghị chỉ huy, Tr/T Trương Kế Hưng TĐT bị thương nặng ở ngực... khi TĐ3ND đụng độ ác liệt với Trung Đoàn 32 CSBV qua trại LLĐB Đức Cơ.
- Ngày 1 tháng 9 năm 1965, CĐ1ND (TĐ3 và TĐ8ND) nhảy xuống gần Bến Cát, tỉnh Bình Dương; nhảy xuống Chiến Khu C vùng Mật Khu Phước Bình Thành lần thứ hai trong các cuộc hành quân truy lùng, và phá hủy Khu Hậu Cần của địch
- Ngày 18/11/1965 TĐ3ND do Thiếu Tá Khiếu Hữu Diêu làm Tiểu Đoàn Trưởng, cùng Chiến Đoàn Đặc Nhiệm Nhảy Dù được không vận đến vùng hành quân tham dự chiến dịch Ia Drang giai đoạn 3 để tiếp viện SĐ1KBKV Hoa Kỳ trong cuộc Hành Quân Thần Phong 7 do Trung Tá Ngô Quang Trưởng chỉ huy nhằm tiêu diệt tàn quân của 3 trung đoàn 32,33 và 66/CSBV đang tháo chạy qua vùng ba biên giới Việt Miên Lào.
- Ngày 12/11/1966 TĐ3ND do Thiếu Tá Trần Quốc Lịch làm TĐT được không vận đến Tam Quan Bồng Sơn tham dự hành quân Đại Bàng 800 dưới quyền điều động của Chiến Đoàn1/ND do Trung Tá Ngô Quang Trưởng chỉ huy.
- Từ ngày 18 đến 27/5/1967 TĐ3ND do Thiếu Tá Trần Quốc Lịch chỉ huy tham dự cuộc Hành Quân Lam Sơn 54 dưới quyền của Chiến Đoàn 2 Nhảy Dù do Trung Tá Đào Văn Hùng làm Chiến Đoàn Trưởng giải tỏa áp lực địch quân quanh căn cứ Cồn Tiên và yểm trợ việc thiết lập hàng rào điện tử Mc Namara. Trong trận này Thiếu Tá Lê Văn Huệ TĐT/TĐ9ND bị tử trận.
- Đầu tháng 11/1967 TĐ3ND được không vận đến Dak To tham dự Hành quân liên quân Việt Mỹ dưới quyền điều động của Chiến Đoàn 3 do Trung Tá Nguyễn Khoa Nam chỉ huy. Chiến đoàn 3 Nhảy Dù Việt Nam trách nhiệm tấn công vào sào huyệt của CS trên đỉnh Ngok Wank (đỉnh 1416).

- Bắt đầu từ ngày 31/1/1968, Cộng quân bắt vi phạm lệnh hưu chiến và tấn công vào 24 Tỉnh Thành và Thủ Đô Sài Gòn mà họ gọi là Tổng công kích Tết Mậu Thân, TĐ3ND tham dự hành quân Ven Đô bảo vệ Thủ Đô vùng Tân Sơn Nhất, Gia Định.
- Đầu tháng 4/1968, Tiểu Đoàn 3 Nhảy Dù tham dự cuộc hành quân Pegasus từ 1 đến 8/4/1968 để giải tỏa căn cứ Khe Sanh đang bị CS bao vây trên 70 ngày trong lực lượng của Chiến Đoàn 3 Nhảy Dù do Trung Tá Nguyễn Khoa Nam chỉ huy.
- Ngày 16/4/1968 Chiến Đoàn 3 Nhảy Dù Việt Nam lại được không vận từ Khe Sanh đến Huế, nghỉ ngơi 3 ngày chỉnh trang đơn vị và sau đó phối hợp với Lữ Đoàn 1/SĐ101 Nhảy Dù Hoa Kỳ để tấn công và càn quét thung lũng A-Shau, nơi mà CS dùng làm sào huyệt để tấn công vào cố đô Huế.
- Đầu tháng 5/1968, TĐ3ND được không vận về Sài Gòn và tham gia hành quân giải tỏa ven đô vùng Hóc Môn, Bến Cát khi Cộng quân bắt đầu cuộc tấn công Mậu Thân đợt 2 từ ngày 6/5/1968.
- Ngày 20/8/1968, TĐ3ND được trở về hậu cứ Trại Phạm Công Quân để bổ sung quân số và Thiếu Tá Lê Văn Phát thay thế Trung Tá Trần Quốc Lịch làm Tiểu Đoàn Trưởng.
- Ngày 1/5/1969 TĐ6ND bị 2 Trung đoàn 271 & 272 CSBV tấn công và tổn thất nặng ở Xóm Cây Chô Quận Thanh Điền Tây Ninh, TĐ3ND được Đại Tá Lê Quang Lương LĐT/LĐ1ND điều động vượt qua sông Vàm Cỏ gần bến Gò Nổi tiếp viện.
- Ngày 19/5/1969 Hai Trung Đoàn của Công Trường 7 CSBV lại tấn công ào-ạt TĐ3ND tại Cây Chô bên dòng Suối khô gần Bến Cỏ Nổi, TĐ3ND phản công, quân CSBV bị thiệt hại nặng, 161 xác bỏ tại trận. Phần còn lại bị TĐ6ND chặn đánh và tiêu diệt dọc khe suối cách đó khoảng 2 km.
- Tháng 7/1969 Tiểu đoàn rút về hành quân ven đô vùng Bình Chánh hỗn hợp với SĐ 82 ND Hoa Kỳ.
- Đến ngày 16/10/1969 tham dự hành quân vùng Trại-Bí (Kà Tum) dưới chân núi Bà Đen Tây Ninh.
- Tháng 3/1970 TĐ3ND hành quân ở Bình Long, BCH Tiểu Đoàn đóng quân tại căn cứ Lolita của Mỹ để lại.
- Ngày 1/5/1970 Hành quân Bình Tây Campuchia, Tiểu Đoàn 3 Nhảy Dù do Trung Tá Lê Văn Phát làm TĐT và Thiếu Tá Trần Văn Sơn làm TĐP được trực thăng vận vào mục tiêu đánh vào Cục R của VC dưới quyền điều động của LĐ3ND do Trung Tá Nguyễn Văn Thọ làm Lữ Đoàn Trưởng..
- Bắt đầu từ ngày 8/2/1971 Tiểu Đoàn 3 Nhảy Dù cùng toàn thể SDND tham dự Hành Quân Hạ Lào Lam Sơn 719 đến ngày 6/4/1972. TĐ3ND trấn thủ tại ngọn đồi 31 bảo vệ BCH/LĐ3ND và đồi 31 bị thất thủ ngày 25/2/1971.
- Ngày 2/6/1971 TĐ3ND do Trung Tá Lê Văn Phát làm TĐT cùng Lữ Đoàn 1 Nhảy Dù do Đại Tá Lê Quang Lương làm Lữ Đoàn Trưởng được không vận đến Phi Trường Cù Hanh Pleiku sau đó dùng đường bộ di chuyển đến Dak To (Tân Cảnh) để giải tỏa áp lực địch quân đang bao vây Căn Cứ 5.
- Ngày 10/8/1971 TĐ3ND do Thiếu Tá Trần Văn Sơn làm TĐT tham dự Hành Quân tại Tây Ninh, dùng quân tại Thiện Ngôn độ một tuần lễ rồi sau đó vượt biên sang Kampuchea tham gia trận chiến Damber tấn công vào Bộ Chỉ huy của một Sư Đoàn CS.
- Ngày 20/3/1972 Tiểu Đoàn 3/ND trở lại Tân Cảnh và đóng quân ngay tại CCHL số 5 chuẩn bị cho trận chiến khốc liệt Mùa Hè Đỏ Lửa 1972 khởi sự tại Miền Cao Nguyên này mà sau đó ngày 14/4 Trung Tá Nguyễn Đình Bảo đã tử thương tại CCHL Charlie.
- Ngày 24/4/1972, Tiểu Đoàn 3ND cùng toàn bộ LĐ3ND từ chiến trường Tây Nguyên Kontum đã được không vận về phi trường Biên-Hoà, sau đó di chuyển bằng xe đến Lai Khê tăng phái trợ lực cho SĐ21BB để giải tỏa QL13 từ suối Tàu Ô tới An Lộc. LĐ3ND do Trung Tá Trương Vĩnh Phước chỉ huy gồm TĐ1ND do Trung Tá La Trịnh Tường làm TĐT; TĐ 2 Nhảy Dù do Trung Tá Lê Văn Mạnh làm TĐT và TĐ3ND do Thiếu Tá Trần Văn Sơn làm TĐT.
- Ngày 20/5/1972 TĐ3ND lại được không vận đến Huế tham gia chiến dịch Lôi Phong tái chiếm Tỉnh Quảng Trị. 2 Đại Đội/TĐ3ND đã tham dự trận diệt chiến xa địch quân trong ngày 2/6/1972 của TĐ1ND.
- Ngày 28/6/1972, TĐ3ND cùng TĐ1ND và TĐ2ND dưới quyền điều động của Đại Tá Trần Quốc Lịch LĐT/LĐ2ND đã vượt sông Mỹ Chánh tấn công vào phòng tuyến của địch quân ở về phía Bắc mở màn cho chiến dịch Lôi Phong.
- Trưa ngày 7/7, TĐ3ND bắt đầu tấn công vào quận Hải Lăng. Sau 2 giờ quần thảo địch quân tháo chạy về hướng Bắc, TĐ3ND đã tái chiếm lại Quận Hải Lăng vào lúc 4.00 giờ chiều. Trong lúc điều quân tái

chiếm quận Hải Lăng, Thiếu Tá Trần Văn Sơn TĐT chẳng may trúng mảnh đạn pháo địch bị thương, Thiếu Tá Võ Thanh Đồng TĐP/TĐ9ND về thay thế chức vụ TĐT/TĐ3ND.

- Ngày 12/8/1972, Đại Tá Trương Vĩnh Phước LĐT/LĐ3ND mở cuộc hành quân về phía Tây QL1 đến tận chân dãy Trường Sơn. Mở đầu chiến dịch, TĐ3ND từ bờ sông Nhung được lệnh tiến chiếm ngọn đồi 118 ở phía Đông căn cứ Barbara.

- Đến cuối tháng 12/72 lực lượng Nhảy Dù làm chủ tình hình dọc bờ phía Tây dãy Trường Sơn. Vùng trách nhiệm của SĐND hoàn toàn được yên tĩnh trước khi hiệp định Ba-Lê được ký kết để người bạn đồng minh “đi đại” của VNCH được “tháo chạy trong danh dự.” (**Withdraw And Run**)

- Ngày 11/8/1974 Lữ Đoàn 3 Nhảy Dù cùng 3 tiểu đoàn 2, 3 & 6 được lệnh di chuyển bằng phi cơ từ phi trường Phú Bài xuống phi trường Đà Nẵng tham dự mặt trận Thường Đức với trách nhiệm án ngữ ở quận Hiếu Đức sau khi bàn giao khu vực trách cho Liên Đoàn 15 Biệt Động Quân / Quân Khu 1.

- Ngày 29/10/1974 áp dụng chiến thuật xa luân chiến, Tiểu Đoàn 3 ND do Trung Tá Võ Thanh Đồng (Tiểu Đoàn Trưởng) và Thiếu Tá Trương Văn Vân (Tiểu Đoàn Phó), được lệnh vào thay Tiểu Đoàn 8 chiếm lĩnh đồi 1062. Khoảng vài ngày sau địch trở lại phản công ào ạt và trận chiến trở nên khốc liệt.

- Sáng ngày 2/4/1975 Tiểu Đoàn 3 Nhảy Dù với quân số tại hàng 493 người do Thiếu Tá Lã Quý Trang làm TĐT, Thiếu Tá Trương Văn Vân làm TĐP, Đại Úy Nguyễn Hữu Viên Trưởng Ban 3, được cấp tốc không vận bằng C130 từ phi trường Tân Sơn Nhất đến Phan Rang để tăng cường lực lượng bảo vệ phòng tuyến. Tiểu Đoàn 3 đã đánh một trận chiến quyết liệt cuối cùng trước ngày VNCH sụp đổ 30/4/1975.

Tiểu Đoàn 3 Nhảy Dù Việt Nam, là một trong những đơn vị đầu tiên của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa được tuyên dương Bảo Quốc Huân Chương. Kỳ hiệu của đơn vị mang "Giây Biểu chương Tam Hợp Vàng Xanh Đỏ" do công trận của các cấp chỉ huy đầy kinh nghiệm và sự chiến đấu can trường của tất cả chiến sĩ Nhảy Dù.

Các Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 3 Nhảy Dù :

1- Trung Úy Phan Trọng Chinh (15/1/1954 đến 6/1960) Trong trận đánh tại Hin Siu Lào, TĐ3ND do Thiếu Tá Mollo làm Tiểu Đoàn Trưởng bị thiệt hại nặng, Thiếu Úy Phan Trọng Chinh đang là Đại Đội Trưởng, được đặc cách mặt trận thăng Trung Úy và được chỉ định nắm chức vụ Tiểu Đoàn Trưởng cho đến tháng 6/1960 sang thành lập Bộ Chỉ Huy Bình chủng BĐQ.

2- Đại Úy Nguyễn Văn Lộc (6/1960 đến 12/11/1960) từ Phòng 3 Lữ Đoàn Nhảy Dù về thay thế Thiếu Tá Phan Trọng Chinh đến tháng 11/1960 tham gia đảo chánh bị thất bại và bỏ sang Kampuchea tị nạn.

3- Thiếu Tá Đàm Văn Quý (12/11/1960 đến 5/1961) Từ phủ Tổng Thống được chỉ định về nắm quyền Tiểu Đoàn Trưởng TĐ3ND cho đến khi chuyển sang Lực Lượng Đặc Biệt.

4- Thiếu Tá Khiếu Hữu Diêu (5/1961 đến 1965) Từ phủ Tổng Thống về nắm quyền Trưởng Phòng 3 LĐND. Sau tháng 5/1961 được chỉ định thay thế Thiếu Tá Đàm Văn Quý cho đến năm 1965.

5- Thiếu Tá Trương Kế Hưng (1965 đến 8/1966) Từ Phòng 2 Lữ Đoàn Nhảy Dù được chỉ định thay thế Thiếu Tá Khiếu Hữu Diêu cho đến năm 1966 vì bị thương nặng trong trận Đức Cơ)

6- Thiếu Tá Trần Quốc Lịch. (8/1966 đến 8/1968) Thay thế Trung Tá Trương Kế Hưng từ trận An Khê Quân Khu 2 cho đến tháng 8 năm Mậu Thân.

7- Thiếu Tá Lê Văn Phát (8/1968 đến 5/1971 sau trận Căn Cứ 5) Thay thế Trung Tá Trần Quốc Lịch từ tháng 8 năm Mậu Thân đến sau trận đánh Căn Cứ 5 vào cuối tháng 5 / 1971 bàn giao lại cho Thiếu Tá Trần Văn Sơn.

8- Thiếu Tá Trần Văn Sơn (5/1971 đến 7/7/1972) Thay thế Trung Tá Lê Văn Phát cho đến mùa Hè đỏ lửa 1972 sau khi tái chiếm quận Hải Lăng và bị thương vào ngày 7/7/1972 .

9- Thiếu Tá Võ Thanh Đồng (7/7/1972 đến 9/1974) Thay thế Trung Tá Trần Văn Sơn từ ngày 7/7/1972 đến tháng 9/1974 trong trận Thường Đức bàn giao lại cho Thiếu Tá Lã Quý Trang.

10- Thiếu Tá Lã Quý Trang (9/1974 đến 30/4/1975) thay thế Trung Tá Võ Thanh Đồng đi học khóa Tham Mưu Cao Cấp chỉ huy TĐ3ND tham gia trận đánh Thường Đức rồi Trận Phan Rang cho đến ngày tàn cuộc chiến 30/4/1975.

Tài liệu tham khảo:

- Tiểu Đoàn 3 Nhảy Dù trong hồi ký của cựu Đại Tá Khiếu Hữu Diêu nguyên là Tiểu Đoàn Trưởng TĐ3ND trong thời gian từ năm 1961 đến năm 1965 trên trang nhà www.nguyenkhoanam.com
- 3e bataillon de parachutistes vietnamiens on Wikipedia L'encyclopedie libre en Française
- Insignia of The Republic Of VietNam Airborne Division copyright @ 2002 by Harry F. Pugh
- Phòng vấn trực tiếp các vị Niên Trưởng và chiến hữu trong SĐND: Đại Tá Lê Văn Phát, Trung Tá Hàng Công Thành, Đại Tá Nguyễn Phẩm Bường,

Trích từ quyển ‘20 NĂM CHIẾN SỰ’ - Binh chủng Nhảy Dù

Đại Úy Võ Trung Tín

Tiểu Đoàn Truyền Tin SĐND – 714-856-9202

Đại Úy Nguyễn Hữu Viên

Tiểu Đoàn 3 Nhảy Dù – 714-897-1435

Email: pvotin@gmail.com



Một lính Dù thuộc Tiểu đoàn 3 dù Việt Nam bị thương trong các cuộc giao tranh ác liệt tại Ban-Hine-Siu.
Ảnh chụp ngày 9/1/1954 - Photographe: Pierre Ferrari



Tiểu đoàn 3 Dù Việt Nam đã sử dụng khẩu cối 81 nhằm đẩy lui Đại đoàn 325 trong các cuộc giao tranh ác liệt tại Ban-Hine-Siu. Ảnh chụp ngày 9/1/1954 - Nhiếp ảnh gia: Pierre Ferrari



Giây phút thư thái nhưng vẫn chắc tay súng của lính Dù thuộc TD 3 ND- VN giữa các cuộc giao tranh ác liệt tại Ban-Hine-Siu.. Ảnh chụp ngày 9/1/1954 - Nhiếp ảnh gia: Pierre Ferrari



Một lính dù thuộc TD 3 ND Việt Nam đang khiêng khẩu đại liên 7,62 ly bước qua xác nằm trên đất của một bộ đội SD 325 trong các cuộc giao tranh ác liệt tại Ban-Hine-Siu. Ảnh chụp ngày 9/1/1954 - Nhiếp ảnh gia: Pierre Ferrari



*Lt Quan V. Ly, commander of D Company 3rd Battalion ARVN Airborne Artillery
(Photo taken at Fire Base Camp Hill 31 in LS 719 Southern Laos, early 1971)*