

Đầu Xuân, Viếng Đồng Đội!!!



Đã hơn 38 mùa Xuân trôi qua nhưng ký ức về những năm tháng chinh chiến trong đời Lính Áo Hoa, Mũ Đỏ tuy ngắn ngủi nhưng không bao giờ phai nhạt, với tôi, người Lính khi chiến tranh chấm dứt mới tròn 20 tuổi, 2 năm Quân Ngũ và những địa danh mà tôi đã đi qua, rất ít so với các bậc đàn anh trong đơn vị, với tôi Huế chẳng có gì tho mộng, ngoài năm tháng gần như “trần Thủ, lưu Đồn” ở vùng đồi núi bạt ngàn những đồi Sim ở Thừa Thiên, Huế, người Lính Nhảy Dù đóng chốt đối diện với Bắc Quân, bên giao thông hào với những phiên gác đêm đầy bất trắc... những lần trốn đơn vị, đi Huế, lang thang trên con đường Trần Hưng Đạo, xem Ciné, uống chút đình, rồi vội vàng đi thăm “hạm đội”, để kịp chiều về nơi chốt đóng quân... rồi Đổng Đa, Văn Xá (cây số 13), về Sài Gòn nghỉ chỉnh bị... còn nhớ Trung Tâm Huấn Luyện Vạn Kiếp nơi Tiểu Đoàn “hấp” lại, về Hậu Cự Tiểu Đoàn 6 Nhảy Dù (Vũng Tàu) chuẩn bị Saut trận, nhảy xuống, hành quân 3 ngày, chiếm mục tiêu rồi về Hậu cứ Tiểu Đoàn trong Trại Hoàng Hoa Thám... những ngày phép ngắn ngủi rồi lại lên đường Hành Quân ra Đà Nẵng tháng 08/1974, mặt trận Thường Đức nơi đó bao Đồng Đội đã hy sinh trong đó có bạn tôi Hạ Sĩ Hòa 94 mang máy cho Th/úy Thiện 94, ngày Th/úy Thiện Trung Đội Trưởng bị thương cũng là ngày bạn tôi nằm xuống, nơi này Tiểu Đoàn tham chiến ra vào hai lần, vừa có lệnh rút, đến điểm Tiền Trạm đem Quân Trang, Quân Dụng để bổ sung, thay thế, vừa đặt chân đến nơi lại được lệnh “gọn gàng” trở lại Mặt Trận, lần này vào sâu hơn, xa hơn để tiếp ứng với các đơn vị bạn, lại chiến đấu, ngọn đồi 1062 thật đẫm máu của cả hai bên, từ xa ngọn đồi nhìn đờ hờn, không cây cối nào đứng vững trước hàng ngàn trái pháo, pháo ta và pháo địch, hàng tấn bom trút xuống ngọn đồi này, đôi bên cùng giành giật ngọn đồi chiến lược này, địch chết cũng nhiều mà ta cũng tổn thất và sau cùng Nhảy Dù cũng làm chủ ngọn đồi đẫm máu này... khi nhìn thấy quận Thường Đức bên tay trái của Tiểu Đoàn cũng là lúc nhận lệnh rút quân ra khỏi Mặt Trận... rồi Tiểu Đoàn hành quân quanh Đà Nẵng như Đức Dục, bên dòng sông Vu Gia, rồi lại lên đồi, di chuyển đôi ba lần trong tỉnh Quảng Nam, sau cùng bàn giao cho Tiểu Đoàn Tân Lập 14 Thủy Quân Lục Chiến, đơn vị ra Phi Trường Đà Nẵng về Sài Gòn, ngày 21/03/1975.



Về Hậu Cự, Tiểu Đoàn được Lệnh Ứng Chiến Số 1 cho Bộ Tổng Tham Mưu có nghĩa là phải có mặt bất cứ nơi nào trong vòng 06 tiếng khi có lệnh, súng đạn phải sẵn sàng vì thể Phép rất là hạn chế, chỉ có vài tiếng về thăm nhà và phải luân phiên nhau... các Quân Nhân nhà ở xa coi như “bù trất” không có phép! Rồi nghe tin Lữ Đoàn 3 Nhảy Dù ghé Nha Trang bằng tàu Hải Quân, gồm Tiểu Đoàn 2, 5 và 6 đựng nặng ở Khánh Dương... kế tiếp Lữ Đoàn 2 Nhảy Dù đi Hành Quân Phan Rang ngày 01/04/1975 gồm Tiểu Đoàn 3, 7 và 11 và ngày Dinh Độc Lập bị thả bom cũng là ngày Tiểu Đoàn nhận lệnh Hành Quân giải tỏa Long Khánh gồm Tiểu Đoàn 1, 8 và 9, Tiểu Đoàn 3 Pháo Binh Nhảy Dù, Đại Đội 1 Trinh Sát Nhảy Dù, riêng Đại Đội Quân Y và Công Binh Nhảy Dù, tôi không nhớ rõ... đêm đó lên đến Cao Su Trảng Bom, Biên Hòa đóng quân hai đêm tại rừng Cao Su... sáng 11/04/1975 toàn bộ Lữ Đoàn 1 Nhảy Dù nhảy vào Chảo Lửa Long Khánh bằng Chinook... Tiểu Đoàn 9 nhảy xuống Ngã Ba Xuân Lộc (bây giờ là Ngã Ba Tân Phong) địch tiếp đón Lữ Đoàn bằng hàng trăm trái pháo đủ loại, tiếng pháo của địch nổ đòn giã, tôi, Tr/sĩ Ánh (Ban 3), Hạ sĩ I Văn sún (Ban 3) còn đang lui cui đeo Balô nhắm hướng Tiểu Đoàn thì nghe tin Tiểu Đoàn Trưởng Tr/tá Nguyễn Văn Nhỏ bị thương vào cổ, chuẩn bị di tản bằng trực thăng, khoảng 5 phút có trực thăng đến và tải thương Tr/tá Tiểu Đoàn Trưởng, đơn vị tiếp tục Hành Quân dưới quyền chỉ huy của Th/tá Lê Mạnh Đường Tiểu Đoàn Phó, đến đây người viết còn nhớ là Bộ Chỉ Huy Tiểu Đoàn đóng quân gần Nhà Thờ Bảo Định, Long Khánh thời ấy bạt ngàn là Cao Su, những cây Cao Su lớn cả một người ôm chứ không như bây giờ nhỏ chỉ độ ba, bốn vòng bàn tay, thời gian cũng đã hơn 38 năm nên trí nhớ cũng phần nào bị bào mòn, nên không nhớ rõ từng chi tiết nơi đóng quân của BCH TĐ 9 ND, chỉ nhớ là đóng quân gần ngôi Nhà Thờ Bảo Định, có Nhà Máy Mũ cũng gần nơi đóng quân, bên trái là Quốc Lộ 1, đường đi từ Long Khánh lên Ngã Ba Ông Đồn, Căn Cứ 5, 6.... tôi cùng anh Dũng 93 lên xuống đôi ba lần từ Sài Gòn đến Long Khánh để tìm lại những Đồng Đội kém may mắn đã nằm lại đây trong lúc nhân lệnh Hành Quân triệt thoái trong đêm tối ngày 20/04/1975... lệnh ban ra rất vội vàng, di chuyển trong rừng Cao Su hầu như không nhìn thấy gì ngoài tiếng thở dồn dập của người đi trước, tất cả máy liên lạc đều im lặng để bảo đảm tuyệt đối cho cuộc lui binh triệt thoái này. Rạng sáng ngày 21/04/1975, Tiểu Đoàn ra Quốc Lộ 56, đường đi Long Khánh đến Bà Rịa-Vũng Tàu, Cao Su Hàng Gòn được nhìn thấy bên đường, dân chúng cũng gồng gánh di tản theo Tiểu Đoàn, qua Trung Tâm Huấn Luyện Long Giao... từ xa đã nhìn thấy lá cờ Xanh-Đỏ của địch phát phới trên Đồi Con Rắn, đơn vị vẫn vững tay súng, đi dọc hai bên theo Quốc Lộ hướng về Phước Tuy, lệnh tạm nghỉ, địch quấy rối bằng cách bắn vài trái cối vào vị trí dừng chân của Tiểu Đoàn, Đại Đội 92 lên truy kích địch theo lệnh của Th/tá Lê Mạnh Đường, Quyền Tiểu Đoàn Trưởng TĐ 9 ND, qua Bình Ba, Bình Giả gặp Tiểu Đoàn 7 Nhảy Dù đón và bắt tay với Tiểu Đoàn 9 xong, Tiểu Đoàn 7 được lệnh trở về Sài Gòn... đêm đó gần như toàn bộ Lữ Đoàn 1 Nhảy Dù nằm ngũ trên Quốc Lộ, gồm 03 Tiểu Đoàn 1, 8 và 9 cùng các đơn vị bạn Pháo Binh, Công Binh, Quân Y, Trinh

Sát...khoảng nửa đêm bỗng nghe tiếng xe Jeep, chiếu đèn chạy thẳng vào đội hình Lữ Đoàn đang nằm trên Quốc Lộ, có tiếng hô “đứng lại”, xe vẫn chạy, toàn bộ báo động thế là tiếng M16 nổ dòn cho đến khi chiếc xe dừng lại.



Mờ sáng, Tiểu Đoàn di chuyển đến Núi Đất, căn cứ cũ của Đồng Minh Úc Đại Lợi khi tham chiến tại Việt Nam để nghe Huấn Lệnh của Th/tá Lê Mạnh Đường Quyền Tiểu Đoàn Trưởng TĐ 9 ND, Th/tá nói: 'vừa rồi không phải là di tản chiến thuật mà là hành quân triệt thoái, với tình hình này đơn vị được lệnh nằm án ngữ bảo vệ Quốc Lộ 15 B đường đi Sài Gòn – Vũng Tàu (bây giờ là QL 51), BCH TĐ đóng quân ven đường kế bên Giáo Xứ Chu Hải (còn gọi là Láng Cát Lớn), trong thời gian đóng quân tại đây tôi gặp lại Hòa PD C3/TĐ3PB, người bạn đã từng đi chơi với tôi ở Huế khi Tiểu Đoàn còn hành quân tại Huế vào cuối năm 1973, nay gặp lại...khoảng ngày 24/04/1975 Kế Toán Trưởng Đại Đội 90 là TSI Giỏi ra phát lương và bổ sung thêm một số Quân Nhân cũng như trang bị thêm về Quân Trang, Quân Dụng. Khoảng ngày 26, 27/ 04/1975 địch tấn công từ hướng Phước Tuy về, Cầu Cỏ May đang sụp đổ, phía Dầu Giây đã bị địch chiếm, đơn vị chỉ còn đường triệt thoái về Vũng Tàu bằng cách vượt Cồn Long Sơn dưới sự chỉ dẫn của viên Phi Công Trục Thăng bay trên đầu cho biết địch đã tràn ngập Tiểu Khu Phước Tuy và đang hướng về đơn vị...sau một đêm lội sình từ Cồn Long Sơn đơn vị được chiếc ghe lớn đón về Bến Đá, Vũng Tàu, rạng sáng được lệnh về Hậu Cự Tiểu Đoàn 6 Nhảy Dù.(Vũng Tàu) mở kho để lấy lương khô, súng đạn thêm, trang bị xong được lệnh về lại Bến Đá, Vũng Tàu, trên đường đi chiếc xe của tôi bị địch bắn sập, Tr/úy Kinh ĐĐ91 bị thương, về Bến Đá được lệnh di tản ra khơi, hàng trăm chiếc ghe được huy động để chở toàn bộ Lữ Đoàn 1 Nhảy Dù ra khơi, lúc đó địch pháo theo rất nhiều, sau này được biết Lữ Đoàn về Vàm Láng và đã di tản qua đảo GUAM sau khi

có lệnh đầu hàng của TT Dương Văn Minh ngày 30/04/1975...riêng tôi, TS Mới ĐĐ 90 đi ghe của Th/úy Trang LĐ 1 ND về Kinh Nước Mặn, Long An và tan hàng tại đó.

Thấm thoát đã gần 38 năm, ngày Lịch Sử sang trang cũng là ngày đau buồn của cả một Đất Nước sau 21 năm làm Tiền Đồn chống Cộng (1954 – 1975), riêng đơn vị tôi cũng vĩnh viễn không còn về Hậu Cự trại Trần Thanh Phương, TĐ 9 ND trong trại Hoàng Hoa Thám, SĐND, đơn vị hành quân ngày 09/04/1975 đã đi qua Trảng Bom, Biên Hòa- Long Khánh – Phước Tuy – Bến Đá, Vũng Tàu – Vàm Láng sau đó qua đảo GUAM sau ngày 30/04/1975, sau 21 ngày đêm hành quân, đây cũng là cuộc hành quân ngắn ngày nhất của đơn vị và cũng là ngày dài nhất của đơn vị nói riêng và QLVNCH nói chung, con số 21 gợi cho chúng ta nhớ lại những dấu ấn lịch sử như

21-04 1975 Phan Rang thất thủ cùng lượt với Phnom Penh (Nam Vang)Cambodia.

21-04-1975 Tổng Thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu từ chức

Đêm 20 rạng sáng ngày 21-04-1975, Mặt Trận Long Khánh được lệnh triệt thoái.

21-04-1975 thả hai trái bom CBU xuống Long Khánh.

21 năm của Việt Nam Cộng Hòa làm Tiền Đồn chống Cộng ở vùng Đông Nam Á(1954 – 1975)

21 ngày hành quân của Tiểu Đoàn 9 Nhảy Dù (09-04 1975 – 30-04-1975).

Đầu Xuân Quý Ty nhắc lại một ít ký ức trong đời Binh Nghiệp của tôi, trong cuộc hành quân này nhớ nhất cũng là địa danh Long Khánh nơi Tiểu Đoàn nhảy bằng Chianook vào mặt trận tham chiến sau 9 ngày đêm rồi được lệnh rút lui một cách bí mật và bất ngờ nên còn lại một ít Đồng Đội vì tình thế lúc đó không đem theo được, xin kính cẩn dâng lên nén nhang lòng tiếc thương vô hạn và xin tạ lỗi cùng Quý Đồng Đội đã nằm lại nơi này

Trong niềm tiếc thương, đau buồn đã thúc dục chúng tôi những người còn sống sót sau cuộc chiến đi tìm lại các Đồng Đội bất hạnh này và Gia Đình 9 Quê Nhà đã tổ chức tìm kiếm, thu thập tin tức trong những địa danh mà đơn vị đã tham chiến, sau nhiều ngày dò la, thăm hỏi MĐ Hiền 91 và MĐ Thu 90(TPB cụt một chân) đã được kết quả như đã tìm được hai mộ phần mà theo lời những người Dân sở tại cho biết đó là những Quân Nhân Nhảy Dù đã tử trận tại Mặt Trận Long Khánh



Cụ thể là một ngôi mộ nằm trong vườn nhà của một Cựu Trung Đội Trưởng Nghĩa Quân tại Bảo Định, đối diện với Nhà Thờ Bảo Định, Long Khánh khoảng 300 mét, theo lời kể của Chủ Vườn khi chiến tranh kết thúc, gia đình họ

trở về thì trong vườn nhà có xác một Quân Nhân Nhảy Dù nằm chết kế bên là chiếc hồ cá nhân, gia đình chủ vườn đã chôn xác Quân Nhân ấy vào hồ cá nhân sau khi đã lấy Thẻ Bài ghi tên và họ đã treo tấm Thẻ Bài đó trên cây để dễ dàng cho ai đi tìm kiếm nhưng qua nhiều năm tháng không ai tìm kiếm và tấm Thẻ Bài trên cây cũng bị mất. Ngôi mộ này có tên là Tran Van Dang. do MĐ Hiền 91 và MĐ Thu 90 tìm được và đắp mộ vào tháng 03/2012.



Ngôi mộ thứ hai nằm cách ngôi mộ khoảng 200 mét theo đường chim bay, cũng được chôn trong vườn có tên là Dang Van Thanh, cách Nhà Máy Mù khoảng 100 mét do MĐ Hiền 91 và MĐ Thu 90 tìm gặp và đắp mộ vào tháng 03/2012. Riêng ngôi mộ này sau khi gặp lại MĐ An 93 cho biết nếu là tên như vậy là người bạn cùng khóa Dù, ở An Cựu, Huế, Đại Đội 92 là bạn thân và gia đình Dang Van Thanh cũng mất liên lạc với Dang Van Thanh kể từ ngày Tiểu Đoàn đi hành quân Long Khánh. Năm 1990, MĐ An có về Huế thăm gia đình nhưng không tìm được gia đình Dang Van Thanh nay đã đi đâu? Khi có tin này, sau khi Bốc Mộ sẽ về Huế và cố gắng tìm kiếm lại gia đình Dang Van Thanh vào cuối tháng 04 năm nay.

Gia Đình 9 Quê Nhà có may mắn là khi cuộc chiến chấm dứt, sau những thăng trầm của cuộc sống GĐ 9 đã tìm gặp lại những Đồng Đội ngày xưa cùng đơn vị nay cư ngụ tại Long Khánh, điển hình là MĐ Hiền 91 là Kế Toán Trưởng ĐĐ 91 cho đến ngày tàn cuộc, MĐ Hiền 91 có mặt từ ngày đầu thành lập Tiểu Đoàn nên cũng biết nhiều về các Đồng Đội trong GĐ 9, cộng với MĐ Thu 90, một TPB, cut một chân nhà ở Xuyên Mộc cũng rất tận tình trong việc dò la, tìm kiếm lại các Đồng Đội, cả hai MĐ Hiền và MĐ Thu đều rất năng nổ trong công việc tìm kiếm lại các Đồng Đội và cả hai người đã tìm gặp được hai ngôi mộ kể trên.

Chuyến đi đầu năm này do sự gợi ý của MĐ Khinh 90(USA) và MĐ Phước 90(USA) trước là đến viếng hai Đồng Đội đã nằm xuống tại Long Khánh và kết nối tình thân của các MĐ GĐ 9 sinh sống tại đây để cùng nhau bàn bạc chọn ngày để di dời hài cốt hai ngôi mộ đó vào Chùa. Rất vui vì khi tôi và MĐ Dũng 93 phone và gợi ý thì tất cả các MĐ đều nhận lời tham dự, cùng một lòng cho các Đồng Đội như thế có nghĩa là dù bao nhiêu năm nhưng các MĐ vẫn một lòng thương yêu . đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, Tinh Nhảy Dù bất diệt!!!

Sau khi thấp nhang cho hai Đồng Đội, tất cả tập hợp tại nhà MĐ Hùng 90(Súng Cối) tại Long Khánh, khoảng 13 MĐ của GĐ 9 QN, Sài Gòn xuống gồm có tôi, MĐ Dũng 93, MĐ Đức 93 và MĐ Phương 92, còn lại các MĐ khác đều cư ngụ chung quanh Long Khánh, MĐ Dũng 93 nói :” sở dĩ hai ngôi mộ đã tìm gặp năm qua nhưng vì nhiều lý do về phần tâm linh nên mới để đến năm nay sẽ di dời, xin ý kiến mọi người”. Sau khi bàn thảo, mọi người đồng ý chọn ngày 15-04-2013 (mùng 6, tháng 3 âm) tiết Thanh Minh sẽ di dời hài cốt hai ngôi mộ kể trên.



Qua bài viết này, GD 9 QN xin cảm ơn MĐ Kinh 90 và MĐ Phước 90 đã đài thọ chi phí cho chuyến đi Đà Xuân viếng Đồng Đội và kết nối tình thân hữu của GD 9 nói riêng và của Đại GĐMĐ nói chung.

Xin trân trọng cảm ơn Đích Thân MĐ Trương Dưỡng đã ủng hộ 150 USD để GD 9 QN có điều kiện đi tìm kiếm, dò la lại tung tích những Đồng Đội đã hy sinh nằm lại tại Mặt Trận Long Khánh và đã có được kết quả như ngày hôm nay.

Kính thưa Quý Đích Thân, Quý Niên Trưởng, Quý Chiến Hữu thời gian đã hơn 38 năm trong nỗ lực tìm kiếm hầu đền đáp một phần nào đó với các Chiến Hữu đã bỏ mình vì Đất Nước, nếu Quý Vị nào có bất kỳ tin tức gì về các Đồng Đội đã nằm lại Mặt Trận Long Khánh xin vui lòng lên tiếng, chỉ dẫn, chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện công việc tìm kiếm này như một lời tạ lỗi đến các Chiến Hữu, kính mong Quý Vị cùng chung tay, góp sức. Kính chúc mọi người luôn mạnh khỏe và an bình.

Sài Gòn – Long Khánh 25-02-2013

GD 9 QN

MĐ 90